

Nilay Özer, a poet born and raised in Istanbul studied Biology Teaching and Primary Education at Marmara University. MA in Turkish literature from Bilkent University, Nilay's thesis threw new light on the form-content opposition in Turgut Uyar's *Divan*. She followed it up with a PhD in 2013 from the same department with a dissertation titled "Images in Nâzım Hikmet's Human Landscapes from My Country: Society, History, and Cinema." Since 2008, she has been teaching Turkish, Creative Writing, and Modern Turkish Literature at various universities and has participated in literature workshops and events organized by NGOs and other institutions.

Nilay's poetry journey began with works published in literary magazines such as Varlık and Adam Sanat in 1995. Her first book, *Zamana Dağılan Nar*, was published in 1999, followed by *Ol!* in 2004, which won the Cemal Süreya Poetry Award. Her third book, *Korkuluklara Giysi Yardımı*, was published in 2015, and Yüzü Kelebeklerle Örtülü was released in 2024.

In addition to her poetry, Nilay Özer has written five children's books named Meşe Palamudu Macanda (2015), Uçan Kaçan Bir Pijama Öyküsü (2016), Yara Bandı Fabrikası (2016), Üç Ejder Masalı (2017), and Unutkanlık Boruları, Dalgınlık Kanalları (2018).



yola taş döşeyen adamların atladığı şu gerçek

*

multitudoyum dedi adıyım toprağının durdurdun kendini bir sırtlanın gözlerinde her şey hızdır nerdesin ben bunu söylerken

köy kahvesindeki soba çekirdeği şimdinin mermerinde derinleşiyor çatlak düştün orda yazmak bir yükseklik korkusu

ekmekteki is kokusu çürük kavunların yuvarlandığı yollar bir ilgisi olmalı bunların birbiriyle yoksa neden aynı anda aynı hüzne sığınsınlar

batıyordun bir ağacın derin adımlarına dişlerini misvakla fırçalayan adamlardan bir adres soruyordun bu dünyada olmayan aynaya bak azabını hatırla

onu deniz dibinde yani o ilk yatakta onu çöllere kum serilirken buldun yas yayılır zamanda kendini durdur

yüzünü yıka yüzün solana kadar kan içir gözlerine yutkunmayı biliyorlar



ağaç sakızlarını saldı mürekkep ayarlandı kıvamı söylemeye çiftleşen salyangozlar uzaklaşınca bir gazoz köpürdü köpürdü aktı

anlar yapıştı birbirine böylece som ışıltılardan yemlenen akşam sardunyanın dibini yoklayan serçe gün şekerledi sonra vaatler katılaştı

gümledi birdenbire kafatasında ölüm kendini bir tenhada duymuş olanın hatırasız balıkların bakışları gibi yassı durmak güzün dalında titrek ve sarı

taş mı taşın dalgın ağırlığı mı ezilmiyor altında nemli soğuk kıvıltılar zamanın huyu kuru dallar yol bir sinek uçuşuyla çiziktirdi bunları

gerçek ertelenebilir ama leylaklara kadar sonrası baygınlık sendeleme cesaret delil mi arıyor bahçe bağı yitirdiğine gül kısıldı mevsim dindi süt kabardı

rüyasını hatırlayan kedi gerindi esnedi kaşındı ve yeniden istedi



havada rüzgâr yolları vardı havada dişlenmiş bir günah salkımı dudaklarımıza ılık gül yaprakları değiyor gibi hoşnuttuk günden anlatıldıkça hafifleyen dağlar dağları düşündüğümüz balkonların taşkınlığı azarlanmış bir yaz göğü hiç gerek yokken

birbirine değince ateş çıkaran sözcükleri aramakla geçti bazı yolculuklar bir yerde bir göl yok oluyordu belki rüyada görülen göle karşılık taşlara elimizi koyup dinledik ne kadar yavaşlamış kalpleri bir mesafeden doğmuş durgunluk girdap ve aşk kulağıma fısılda sessizliğin zarı örtsün sesleri

ellerimiz sürekli değil unutma bir ceviz yaprağını yırtıp uzat yırtıp kokla bir ceviz yaprağının yırtığına biriken hakikat ve muamma sürekli değil an çözer düğümünü seyrettirir kendini zedelenmiş zamanlar ya da bir açık yara taştır elbet taşrada denenmiş bir gençliğin nesebi

ihmal edilemeyen şeyler mesela toz zerrelerinin ışıkla çarpışması güvercinlerin görünmez bir çarşafı silkelemesi yükselip alçalarak kitaplardan sızan siyah kıvamlı sıvı fokurdar buharlaşır ama ne ismi söylenince her şey yerli yerine insan çağrılana dek dağılabilir

ve unutabilir gerçeğin unutkan olduğunu gölgelerin ilmini sulardan kalan pası zeytin ağacının gövdesini bir düşün söyleyemediklerinin şeklini alan neyse onun zahmetli dilini düşün kalmak ya da gitmek kimin ağrısı değil ve kimse bilmiyor nasıl yapılır bir gülle birlikte solmanın hazırlığı

teninde rüzgâr gölgeleri var teninde çiğnenmiş bir üzüm salkımı



an ki gayb odasıdır hiçbir şeye dokunma nefesinin ışığını duy huyunun sarmaşığını eşyanın ayıbına dokunma

vakt ile sürüklenen gölgelerden geç kaybolmayı beğenen meleklerden de ilk sesin yankısından başkasına dokunma

harf ve ima -yazıldıkça hırpalıyor yokluğu söz ve sınır -noktanın sonsuz aylası oysa indirilen bir gökyüzü dibe dokunma

katlanmış örtülerin yuttuğu kadar boşluk toza dönüşecek ten için rüzgâr durdur ve bak gerçeğe ama dokunma

çünkü bulut bilmiyor ağdığını bahçedeki taş habersiz bahçedeki çiçekten sen de bulduğunu göm hatıraya dokunma

odanın ortasında bir bitki duruyordu gözlerimi kapayınca pantere dönüyordu



beni bir taşın aynasına kitlediler baktım ve bir taşa baktığımı gördüm taştı kralların yüzü diye oyduğum göz çukurlarından içeri karıncalar ne taşıyorduysalar inkârı soyluluğun

durgun değildi ölüm durgun akıyordu don

yüce bir şey düşünmüş de çarpılmış gibi eğri büğrüydü taş eğri büğrüydüm bana bir dil verilmişti yutkuna yutkuna yok yıldızlar değişir yerim değişmez derinliğimi bilirim sakıncalı bir rasat

çimenlerin boyundaydım bana bulaşan neydi

karnımda yazılar buldum *quo vadis domine* tenimin çukurunda taşlanacak ne çok adam ellerime bakıyordum bir başlangıç olamaz bu ellerime bakıyordum öyleyse kimdim kendinin ötekisi ölü kız kardeşinin diri benzeri

gri taşların arasında yeşil bir taş varsa al bende sana fısıldayan bir yalnızlık varsa al

Salem 1692-93



a truth the stone-pavers skipped

I

multitudo-i-am she said name of your land you stopped in the eyes of a hyena all is speed

where are you when I say this

the woodstove in the village teahouse is the epicenter of now a crack deepens in its marble you fall in

writing

is vertigo

the soot smell in the bread the roads where rotting melons trundle these two must be related else why would they take refuge in the same sorrow at once

feet sinking in the tracks left by a tree you were asking men with miswak-brushed teeth for an address that was not of this world look in the mirror

remember your anguish

you had found it on the seafloor
in other words on that first bed
when deserts were just being laid with sand
grief moves across time
steel yourself

wash your face till your face pales give your eyes blood to drink they know how to swallow



Ш

the tree released its resin the ink measured to speak measure the mating snails severed in dizzy effervescence

moments clung to moments like this the evening drunk on pure iridescence a sparrow pecking the geranium's soil hours drowsy with the sweet deposit of vows

death boomed inside his skull unwarned he who had first sensed his being in the quiet now to stand on a branch autumnal and quivering flat like the stare of fish without memory

is it the stone or the stone's unmindful weight cold moist stirrings unperturbed beneath time's habit withered branches a road a fly traced these during flight

truth can be deferred but until the lilacs afterwards faintness imbalance courage does the field need proof that it lost the farm wilted rose spent season spilled milk

recalling a dream the cat stretched yawned pawed itself and wanted to live all over again



in the air the wind's elusive trajectory

sin in the air like grapes bitten on the vine we were content as if warm rose petals were touching our lips mountains grew lighter the more we told their stories the exuberance of balconies where we called up those mountains under a summer sky chastised for no apparent reason

sometimes we searched for words that blazed when they touched somewhere a lake would disappear maybe to counteract a lake seen in a dream

we laid our hands on the stones to listen -- ah how slowly their heart beat stillness love maelstrom each born out of a distance come whisper in my ear let the gauzy silence muffle the sounds

our hands are impermanent don't forget
tear a walnut leaf tear it and smell
all the truth and mystery stored in the torn walnut leaf is impermanent
the moment untangles itself as it makes you watch
an open wound or durations of damage
what else but the stone is the insignia of youth tested among stone houses

things not to overlook for instance dust particles colliding with light an invisible sheet billowing among the morning doves soaring sinking the thick black fluid oozing out of books boils and evaporates but so what everything falls in place when named I am everything until named

and it is possible to forget that truth is forgetful just think science of shadows water rust on cliff-faces or an olive tree trunk whatever assumes the shape of what you cannot speak think of its arduous tongue who doesn't suffer the pain of staying or leaving and no one knows how to prepare to wither alongside a rose

on your skin the wind's shadowplay on you



each moment holds the unseen don't touch anything feel your breath's light the tangled ivy that is your nature objects have their privacy don't touch

walk past the shadows swept with time past the angels who enjoy vanishing touch nothing except for the echo of the first sound

signs and intimations -- they assail emptiness when written words too confine -- thankfully there is a period's infinite halo don't touch the deep where the sky descends

emptiness gathers in the folds of sheets the wind turns itself to dust for your skin stop and look at the truth but don't touch

because clouds don't know they are floating a stone in the garden is unaware of a flower in the garden bury what you find don't touch the memory

in the middle of the room stood a plant when I closed my eyes it changed into a panther



٧

they locked me inside a stone's mirror
I looked and saw I was looking at a stone
stones I mistook for the faces of kings
ants crawled through the eyesockets
whatever it was they were hauling in
negated every trace of nobility
death was not quiet
quiet flowed the danube

as if it beheld something sacred and was damned the stone was crooked I was crooked a tongue was given to me bite by bite no more constellations change I stand unchanged I know my fault lines their perilous magnitude

I was no taller than grass what had tainted me then quo vadis domine written on my abdomen in my body's hollow so many men fit to be stoned I looked at my hands

this could not be a beginning I looked at my hands it is true but first who was I my self's other my dead sister her living double

if you find a green stone among the gray stones take it if you hear my solitude whispering to you take it

--for Salem 1692-93

Translated from the Turkish by Aron Aji

